



Kuchje 14-5-2016 Alk.Cou.

Bij PCC Hèt Lyceum in Alkmaar kom ik oog in oog met het verleden. Scholieren zijn daar aan het zwoegen op examens; een van de spannendste periodes in een jong leven.

Ik voel nog steeds buikpijn als ik terugdenk aan mijn examens in 5 havo. Wonder boven wonder –of was het mijn lot? - hoefden leerlingen in dat jaar geen wiskunde te doen.

Toch bleef die examenperiode spannend. Op mijn zolderkamertje in het ouderlijk huis

werd alles wat belangrijk leek in de Krimoorlog gemarkeerd. Oefende ik de gevolgen van dijkmogelijkheden in het Nederlands rivierengebied. Na elk uur hollend naar beneden waar moeders klaar zat voor overhoring. 'Nog een keer', hoor ik mezelf nog vastberaden zeggen. Maar ja, dan had je alles op alles gezet om die verrekte toets te halen, zat je naast de enige scholier met een groot scala aan zorgwekkende allergieën. Probeerde je met nodige inspan-

ning op de naam te komen van die bekende zuster in de Krimoorlog, kwam er weer zo'n kuchje. Had je net een eurekamoment, barstte er een niesmarathon naast je los. Deed je je best om netjes te schrijven, piepte er iemand met zijn schoenen over de gymvloer.

Lieve scholieren, ik voel jullie pijn. Mijn beste tip; kies je plek. En neem zakdoekjes mee.

Antwoord: Florence Nighthingale.