

PCC

'Gezellig feest na introductie'



Milan (links) naast Arnar bij het wegwijzerbordje dat hij maakte voor de Kunst10daagse.

BERGEN In deze rubriek wordt tweewekelijks het leven van PCC-leerlingen beschreven. Zij vertellen over hun avonturen aan de Loudelsweg. Deze keer Milan over de introductieperiode.

Brugklasser Milan vertelt met ondeugende blik over de voorgaande schoolweek: Het was het einde van de introductieperiode, die duurde acht weken. Donderdag was er schoolfeest, op vrijdag gingen we met z'n allen lunchen in de aula. De jongens moesten iets gezonds meenemen, de meisjes kwamen met taart. We zaten met onze klas aan een grote tafel, heel gezellig. Mijn groepje had komkommer mee. Daarvan heb ik niet gegeten, ik had niet zo'n honger.

Wat heb je geleerd in de introductieperiode?
Onze mentor legde uit hoe het hier op school aan toegaat, waar de leslokalen zijn en zo. En ik heb geleerd dat je hier de leraren

met 'u' of 'meneer' of 'mevrouw' aanspreekt, dat hoefde op de basisschool niet.

Wat heeft je verrast?
Vrienden van de basisschool kozen ook voor deze school, dat was leuk. Maar ik heb hier op de eerste dag meteen ook nieuwe vrienden gemaakt, bijvoorbeeld Arnar. Wij houden allebei van dingen doen die eigenlijk niet mogen.

Welk cijfer geef je de introductieperiode?
De introductieperiode was echt leuk, dus: een 8. Het is fijn dat dit een kleine school is. De leraren zijn aardig. Nou ja, niet allemaal natuurlijk, maar dat heeft misschien wel een beetje met mij te maken...

Paspoort:

- naam: Milan (13 jaar)
- dakpanklas: mavo/kader
- woonplaats: Alkmaar
- hobby's: met vrienden afspreken
- vakantieland: Thailand
- droom: speedboten verkopen